

Miljøministeren (Connie Hedegaard) har meddelt mig, at hun ønsker skriftligt at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.). (Lovforslag nr. L 39).

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love. (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet). (Lovforslag nr. L 40).

Medlemmer af Folketinget Thomas Adelskov (S) og Elisabeth Geday (RV) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker skriftligt at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne loftet over kontanthjælpen. (Beslutningsforslag nr. B 1).

Medlemmer af Folketinget Rune Lund (EL) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker skriftligt at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om tilbagetrækning af danske militære styrker i Afghanistan og mere bistand til genopbygning i Afghanistan. (Beslutningsforslag nr. B 2).

Kl. 10.05

Medlemmer af Folketinget Frank Aaen (EL) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker skriftligt at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om regler for udsendelse af danske soldater. (Beslutningsforslag nr. B 3).

Medlemmer af Folketinget Per Clausen (EL) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker at stille følgende forespørgsel til videnskabsministeren:

»Vil ministeren redegøre for regeringens forslag til nyt danmarkskort for universiteterne og for,

hvordan dette vil højne kvaliteten af forskning og undervisning på de danske universiteter, samt hvilke konsekvenser det vil have for sektorforskningsinstitutionernes løsning af opgaver for ministerierne og den frie forskning på universiteterne?«

(Forespørgsel nr. F 3).

Medlemmer af Folketinget Steen Gade (SF) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker at stille følgende forespørgsel til miljøministeren:

»Hvad kan regeringen oplyse om gennemførelsen af målene og visionerne i den danske strategi for bæredygtig udvikling – »Fælles fremtid – udvikling i balance« fra 2002 – og hvilke overordnede principper agter regeringen at lægge til grund for en revideret strategi for de næste 5 år?«

(Forespørgsel nr. F 4).

Miljøministeren (Connie Hedegaard) har meddelt mig, at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § 19, stk. 4, at give Folketinget en skriftlig:

Naturpolitisk redegørelse 2006. Fremtidens natur – vores ansvar. (Redegørelse nr. R 2).

Eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil blive optaget i Folketingstidende.

Redegørelsen vil komme til forhandling torsdag den 12. oktober 2006.

Den første sag på dagsordenen var:

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for folketingsmedlem Kamal Qureshi (SF).

Formanden:

Medlem af Folketinget Kamal Qureshi har søgt om orlov fra den 5. oktober 2006 på grund af sygdom.

Hvis ingen gør indsigelse, vil jeg betragte det som vedtaget, at der meddeles orlov som an-

søgt, og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem. (*Ophold*). Det er vedtaget.

Den næste sag på dagsordenen var:

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse.

Formanden:

Fra Udvalget til Valgs Prøvelse har jeg modtaget indstilling om, at 1. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti i Søndre Storkreds, Lotte Thiim Bertelsen, godkendes som midlertidigt medlem af Folketinget fra og med den 5. oktober 2006 i anledning af Kamal Qureshis orlov.

Indstillingen sattes til forhandling.

Ingen bad om ordet.

Afstemning

Udvalgets ovennævnte indstilling vedtoges enstemmigt med 134 stemmer.

Den næste sag på dagsordenen var:

3) Forhandling om redegørelse nr. R 1: Statsministerens redegørelse ved Folketingets åbning.

(Redegørelsen givet 3/10 2006. Meddelelse om forhandling 3/10 2006).

Formanden:

Jeg gør opmærksom på, at man under denne sags behandling også kan omtale den næste sag på dagsordenen, nemlig første behandling af forslag til finanslov for finansåret 2007.

Jeg gør opmærksom på, at reglerne for, hvordan debatten praktiseres, er omdelt til Tingets medlemmer i brev af 20. september, og jeg skal derfor ikke gennemgå dem nærmere.

Forhandling

Troels Lund Poulsen (V):

Dansk politik står ved en skillevej. Den ene vej understøtter den historisk stærke økonomi, vi har disse år, og sikrer en ordentlig, ansvarlig udvikling af det danske velfærdssamfund.

Den anden vej er et opgør med al ansvarlighed; en politik, hvor man skjuler sine prioriteringer, så det bliver umuligt for de ansvarlige at blive stillet til ansvar; en politik, hvor man hellere vil brænde pengene af på en eftermiddag end at sikre væksten mange år frem; en politik, hvor alle kneb gælder, inklusive at tage børn og voksne som gidsler, og hvor fakta ikke får lov til at stå i vejen for kold strategi.

Venstre har været garanten for en ansvarlig udvikling siden 2001. Vi vil hellere fortsat solid vækst de næste mange år end at slå gækken løs og til gengæld punktere den vækst, der gør både velfærdssamfundet og den enkelte dansker rigere.

Samtidig har Venstre sammen med vores regeringspartner, Det Konservative Folkeparti, ændret den måde, politikerne sætter en dagsorden for samfundsudvikling på. Vi har valgt at tage de politiske drøftelser i det åbne rum, fordi det er det rigtige at gøre. Vi er nemlig ikke bange for at fortælle, hvilke politiske prioriteringer vi har. Vi er åbne om, hvad vi gør, hvorfor, hvornår og hvordan. Og i en tid, hvor der blæser nye og friske vinde overalt i verden, og hvor globaliseringen har ramt Danmark, gælder det i særdeleshed om at være åben om ens udfordringer, prioriteringer og beslutninger.

Kl. 10.10

Vi skal udnytte det store potentiale, som globaliseringen medfører for hver enkelt dansker, men vi skal også være åbne om, hvad det kræver af vores samfund. Det danske samfund står godt rustet til globaliseringen, og danskerne er godt rustede, så lad os glæde os over det gode udgangspunkt, og lad os fremadrettet arbejde for at holde Danmark forrest i feltet.

Skal man klare sig i den internationale konkurrence, kræver det tilpasningsdygtighed, fleksibilitet, kvalitet og hurtighed. Med andre ord kræver det et opgør med det 20. århundredes tankegang om, at kvantitet er lig kvalitet. Denne idéforladte holdning er historie. Industrisamfundets kvantitet erstattes af det 21. århundredes fokus på kvalitet – en kvalitet, der baseres på smidighed, politisk handlekraft og målrettede indsatsområder.